

**Nieuw!  
Verkrijgbaar  
November 2017**

**Parkinson, een sprookje?  
Raar, maar waar!**



**De Prinses en  
de geheimzinnige Bibberziekte**  
Dirma Van Toorn

Hoe vertel je je (klein)kind dat jijzelf, of oma of opa of ...  
de ziekte van Parkinson heeft?

Dirma Van Toorn kampte ook met dit probleem en  
ze schreef er dit sprookje voor.

Chantal Kees maakte er prachtige tekeningen bij en acteur Anton Cogen  
sprak een luisterversie in.

Dit boek is veel meer dan zomaar een sprookje:

Het vertelt de lezer en zijn publiek ook heel wat over de 'geheimzinnige  
bibberziekte'.(o.a. Via een informatieve link).

**TEGEN EIND NOVEMBER BESCHIKT ELKE JEUGDBIBLIOTHEEK  
EN ELKE LAGERE SCHOOL IN VLAANDEREN OVER DIT BOEK!**

Je kan het voor jezelf ook bestellen

bij de Vlaamse Parkinson Liga vzw – Leuven  
door overschrijven op

Rek.nr. BE68 0014 7822 5234 BIC GEBABEBB

van 9.95 euro / exemplaar + verpak- en zendkosten=14.95 euro  
(in mededeling: leveradres vermelden a.u.b) in België).

Zolang de zelfhulpgroep er in voorraad heeft, kan je er op vergadering  
bekomen en portkosten vermijden. Uitlevering gebeurt einde november.

**Een geschenkidee voor de Sint, of de eindejaarsfeesten?**

v.u. Vlaamse Parkinson Liga vzw – Diestsevest 33 – bus 302 – 3000  
Leuven..www.parkinsonliga.be – info@parkinsonliga.be

