



In memoriam **Ria Leeman**

°22-11-1954 - † 11-10-2019

Ere-voorzitter Vlaamse Parkinson Liga
(Voorzitter VPL 2011 – 2016)

Ria, te vroeg nam meneertje Parkinson de touwtjes van je leven in handen.
Je gaf je echter niet gewonnen, in 2014 getuigde je:

“Ik ben Ria Leeman, 60 jaar en 15 jaar parkinsonpatiënt. De wereld veranderde helemaal voor mij: “ineens ben ik ziek voor de rest van mijn leven.” Ik dacht, ik moet mijn leven herpakken, ik ga alleen nog maar genieten... En toen was ik bij de vereniging gegaan en dacht: ik kan hier ook een beetje helpen. En dit geeft me “zin”, ik probeer ook iedere week zeker een nieuwe patiënt te bezoeken die pas de diagnose heeft, omdat ik het belangrijk vind. Ik weet hoe ik dat ervaren heb... Ik pak mijn leven met 2 handen vast en probeer van iedere dag een goeie te maken. Dat is mijn filosofie om met de ziekte om te gaan. Dat helpt me tot nu toe enorm goed”

Zo leerde ik je kennen en waarderen. Steeds in de weer voor je gezin, je kinderen en kleinkinderen; steeds present om het op te nemen voor ons, je lotgenoten. Velen onder ons zullen zich jou herinneren als een gedreven vrouw die er alles aan deed om de liga op de kaart te zetten en de personen met Parkinson bij te staan met raad en daad.

Misschien zelfs wat ten koste van jezelf,...want meneertje Parkinson nam steeds meer de touwtjes in handen, bepaalde steeds meer hoe het moest en je kon je enkel nog schikken naar zijn wensen. Het overlijden van je man, Walter, in 2017, was een volgende zware klap, die je moest incasseren. Tot de dag van gisteren, trachtte je echter jezelf te blijven, ondanks dat de ziekte je steeds meer beperkte. Tot op je laatste dag bleef je je filosofie trouw: je mailde me je voorwoord voor het magazine donderdag en stuurde me vrijdagmorgen een sms-je “Dag Lut, heb je mijn tekst ontvangen? Ria” dat ik beantwoorde met een “ja, is ok, thx”.

... Mijn allerlaatste dank u, voor alles wat je deed...

Lut Moereels